

KRITISKE ANALYSER

Af Henrik Herløv Lund, økonom– cand.scient.adm.

www.henrikherloevlund.dk

herloevlund@mail.dk

DF SÆLGER UD AF LØFTER OM VÆKST I OFFENTLIGT FORBRUG.

DF gik i 2025 til valg på, at væksten i det offentlige forbrug til velfærd skulle være 0,8 pct. i årligt gns. svarende til omkring 30 - 31 mia. kr. Nu forud for skatteforhandlinger med VLAK synes DF's løfte skrumpet til omkring 0,5 pct. svarende til omkring 18 - 20 mia. kr. De manglende omkring 10 - 11 mia. kr. vil DF i stedet bruge på skattelettelser for omkring 10 - 11 mia. kr. Hvordan forklarer DF det? Jo: "Skattelettelser er også velfærd". Bullshit! Realiteten er, at DF endnu engang svigter sine velfærdslofter af hensyn til samarbejdet med de borgerlige i regeringen.

I. DF's valgløfte.

I 2025 gik DF som bekendt til valg på en årlig gennemsnitlig realvækst i det offentlige forbrug til velfærd på 0,8 pct. Til sammenligning gik Socialdemokratiet kun til valg på en vækst i det offentlige forbrug på 0,6 pct.

Løftet om en årlig stigning i velfærdsudgifter på 0,8 pct. svarer i kroner og øre til en stigning på omkring 30 mia. kr.

DF har dog ved de seneste finanslove haft svært ved at leve op til løftet. I finanslovsaftalen for 2016 udgjorde stigningen i det offentlige forbrug - ekskl. asyludgifter - kun 0,5 pct.¹ Den gang måtte DF ud i omskrivninger og bortforklaring om, at det ikke skulle forstås sådan, at en bestemt vækst i det offentlige forbrug i sig selv var et mål.

Det var mere udefinerligt "sikring af velfærdssamfundet", der var målet.² Hvilket i realiteten betød, at DF slog af på sit valgløfte for at være med i en finanslovsaftale, der sikrede den borgerlige regerings fortsatte eksistens.

II. På vej mod nyt løftebrud.

Nu synes DF igen på vej til at sælge ud af sine valgløfter.

¹) Ritzau: Thulesen Dahl fastslår, at DF har leveret til kernevelfærden. 10.12.15.

<https://www.avisen.dk/Pages/Guests/Articles/ShowTemplatedArticle.aspx?ArticleID=359976>

²) Ritzau: DF's finansordfører siger, at 0,8 pct. ikke er et mål i sig selv. <http://www.fyens.dk/indland/DFs-finansordfoerer-08-procent-ikke-et-maal-i-sig-selv/artikel/2737683>

I Deadline på DR 2 fredag 26.08.17³ forklarede partiets finansordfører Rene Christensen at DF ville anvende 2025 planens angivelige råderum i 2025 på 35 mia. kr. på følgende måde:

Velfærd:	18 mia. kr	(= 4,7 pct., hhl)
Forsvar:	2 mia. kr	
Skattelettelser:	10 mia. kr.	(= 2,6 pct., hhl)
Reserve/opsparing:	5 mia. kr	

Selv hvis man lægger stigende forsvarsudgifter til væksten i velfærden, giver det kun en årlig realvækst i det offentlige forbrug frem til 2025 på 0,5.

Ifølge Finansministeriet skal velfærdsudgifterne årligt i gennemsnit stige med 0,6 - 0,7 pct. svarende til 23 - 27 mia. kr, blot for at velfærdens standard opretholdes med en stigende befolkning med især flere ældre.

I forhold hertil mangler der altså en 5 -7 milliarder kroner i at velfærdens standard kan opretholdes, hvis DF s nye, reducere mål for velfærdens vækst gennemføres.

Der er altså på ingen måde tale om, at velfærden hermed sikres. Tværtimod indebærer kun 18 mia. kr. til velfærd en kraftig velfærdsforringelse.

III. DF vælger skattelettelser på bekostning af velfærd.

Hvor DF altså lovede en vækst på 0,8 = omkring 30 mia. kr., skal vi altså nu kun regne med omkring 0,5 pct. svarende til 18 - 20 mia.

Grunden til at DF pludselig har reduceret sit valgløfte om vækst i velfærden med 10 mia. kr. er, at DF nu afsætter 10 mia. kr. til en skattelettelsesaftale med VLAK – regeringen.

DF vælger altså skattelettelser på bekostning af velfærd.

Hvordan forklarer man en sådan kovending. Keine Hexerei, nur Behändigkeit: ”Skattelettelser er OGSÅ velfærd”, forklarede Rene Christensen i ”DR 2 Deadline”.

Det er naturligvis rent spin og tilsløring, som skal dække over, at DF i realiteten har solgt ud af velfærdslofterne for at kunne tækkes og opretholde VLAK – regeringen.

DF bar ved valget kappen på begge skuldre: Man kunne ved at stemme på DF både få en borgerlig regering og statsminister og samtidig bedre velfærd end med Socialdemokratiet.

Nu viser realiteterne sig (igen): DF sælger – når det kommer til stykket - (igen) ud af velfærden for den borgerlige regerings skyld.

Det må anerkendes, at DF synes parat til at reducere den borgerlige regerings drømme om skattelettelser til 22 mia. kr. til i størrelsesordenen omkring det halve. Så langt så godt.

Men igen viser det sig, at man ikke kan stole på DF, når det gælder velfærden.

DF vil altid vælge skattelettelser fremfor velfærd, når det gælder samarbejdet med den borgerlige regering.

³) <https://www.dr.dk/tv/se/deadline/deadline-tv/deadline-2017-08-25#!/15:48>